



FÖRENINGEN ÖSTERMALM

Föreningen Östermalm är stadsdelens hembygdsförening och vill sprida kunskap om Östermalms historia och nutid, värna om stadsdelens utveckling samt verka för en god stadsmiljö.

Återställ Östermalmstorg

Föreningen Östermalm välkomnar att allmänheten sent omsider getts tillfälle att komma in med synpunkter men beklagar samtidigt att frågan om Östermalmstorgs framtida gestaltning inte ansetts behöva sedvanlig hantering med remiss till stadens berörda instanser eller till de organisationer som bevakar viktiga stadsbyggnadsfrågor. Trots denna märkliga hantering har Föreningen Östermalm, liksom andra organisationer, delgett sina synpunkter direkt till ansvariga politiker i de berörda nämnderna.

Östermalmstorg är ett av stadens äldsta torg, från 1600-talet känt som Ladugårdslandstorg men från mitten av 1880-talet benämnt med sitt nuvarande namn. På gamla bilder kan man se en livlig torghandel med många salustånd över hela torget med saluhallen i bakgrunden. Stora delar av torghandeln flyttade in i saluhallen när den öppnades år 1888, men torghandeln fortsatte även därefter ute på själva torget. Östermalmstorg har alltså en väl etablerad identitet som salutorg med lång historia.

Efter bygget av tunnelbanehallen under torget på 1960-talet fick det en beläggning av snedställda grovhuggna granitplattor, utformad av arkitekten Jan Gezelius. Trädalléer planerades längs norra och södra sidan. Willy Gordons skulptur "Mötet" placerades i sydvästra hörnet i anslutning till saluhallen. Omsorgsfullt utformade kiosker i fernissat trä för servering etablerades dels i södra allén, dels i torgets nordöstra hörn.

Östermalmstorg kommer att åter grävas upp när den provisoriska saluhallen monterats ner med anledning av att taket över tunnelbanans biljetthall, som ligger under torget, ska förstärkas och fuktsäkras.

Föreningen Östermalm anser att Östermalmstorg som ett traditionellt salutorg med en tydlig koppling till den nyrenoverade saluhallen bör bevaras. Torget bör enligt föreningens uppfattning fortsätta vara ett öppet torg med sina uppväxta träd bevarade.

En grupp stadsbyggnadsintresserade har på eget initiativ presenterat ett förslag till utformning av torget efter återställandet. Förslaget knyter inte an till vad torget historiskt sett har varit och till dess karaktär som salutorg, utan visar snarare en barockpark med körsbärsträd och paviljonger runt en fontän.

Innan detta förslag dök upp hade trafikkontoret med hjälp av konsult arbetat fram ett förslag som relativt väl anknyter till torgets historiska utformning och karaktär. Av för oss obegriplig anledning övergavs detta och ansvariga politiker förordade i stället det privat utformade förslaget.

Det "kompromissförslag" som senare utarbetats av trafikkontoret och som avses ligga till grund för fortsatt inriktning av arbetet med gestaltningen av torget övertygar inte heller. Det är en märklig blandning av trafikkontorets ursprungliga förslag och det på privat initiativ tillkomna förslaget utan eget genuint uttryck.

Ö FÖRENINGEN ÖSTERMALM

Delar av Östermalmstorgs vackra beläggning med diagonala grovhuggna granitplattor finns kvar synliga på torget. Förhoppningsvis är övriga delar av beläggningen bevarade så att de kan läggas tillbaka på torget i samband med återställandet. Skulpturen ”Mötet”, som var ett karaktärsskapande landmärke för torget med motiv inspirerat av dess historia som salutorg, bör också få komma tillbaka på sin plats. De uppvuxna träden i södra allén bör bevaras.

En av serveringsbyggnaderna finns kvar i allén i södra delen av torget. Restaurangen i byggnaden som låg i nordöstra hörnet försvann när den provisoriska saluhallen byggdes. Tyvärr tilläts den expandera ut alltför mycket över torget under senare år. En uteservering passar bra här även efter återställandet men med större återhållsamhet i utbredningen.

Stockholm 10 februari 2022

Marianne Rietz

Ordförande

Mats Perner

Styrelseledamot