

Om föreningen Östermalms historia.

År 1943 ansåg några personer att Östermalm behövde en förening för att ta tillvara Östermalmsbornas intressen i kommunalpolitiken. Sådana föreningar hade bildats runtom i staden men inte på Östermalm och man var rädd att stadsdelen skulle missgynnas om det inte fanns ett orgn som drev dess intressen. Man tänkte sig först namnet Ladugårdslands kommunalförening, med hänsyftning till stadsdelens ursprungliga namn. Föreningen kom till stånd år 1945 men hette då Östermalms Medborgarförening. Ganska snart bytte man namn till Östermalms Kommunalförening för att inte sammanblandas med Östermalms Medborgarhusförening, som arbetade för att ett medborgarhus skulle byggas på Östermalm i stil med det som byggts vid Medborgarplatsen på Söder.

1972 fick föreningen sitt nuvarande namn – Föreningen Östermalm. 1980 ansöktes om medlemskap i Sveriges Hembygdsförbund och 1996 ändrades namnet till Östermalms hembygdsförening. Men efter en tid utträdde föreningen ur Hembygdsförbundet och återfick sitt nuvarande namn.

Man engagerade sig från början i många olika frågor. Från del långa lista som räknas upp i riktlinjerna för föreningen när den startade år 1945 kan nämnas bostadsfrågor, ungdomsfrågor, "åldringars omhändertagande", stadsplanefrågor, kommunikationer, parker, natur- och byggnadsminnesmärken.

Stadsplane- och trafikfrågorna är kanske de som engagerat mest under åren. Ansvariga borgarråd och stadens tjänstemän har ofta bjudits in till möten med föreningens medlemmar. Men också kulturhistoria har varit viktigt. Författare och andra kunniga inom området har varit uppskattade föredragshållare.

När staden i början av 1980-talet beslutade att införa kommundelsråd fanns en oro inom föreningen att den skulle förlora sitt existensberättigande som ett organ för att tillvarata Östermalmsbornas intressen i kommunalpolitiken. Men föreningen överlevde, också när kommundelsråden senare utvecklades till stadsdelsnämnder.

Numrera står föreningen i ett betydligt friare förhållande till kommunalpolitiken än vad den gjorde från början när den skulle vara en direkt kanal till denna. Idag är den i praktiken stadsdelens hembygdsförening. Föreningen ordnar studiebesök, inbjuder till föredrag med anknytning till Östermalms historia och nutid och informationsaftnar om angelägna frågor.

Föreningen har alltid varit partipolitiskt obunden. Det har inte hindrat föreningen att ta ställning i politiska frågor, men från ett övergripande Östermalms-perspektiv, utan partipolitiska hänsynstaganden.